

PALLE PETERSEN

Kæreste på Nettet



LæseLyst 4

1.
MIN KONE BLEV VÆK

Det hele begyndte, da Lone forsvandt.
Vi havde haft nogle gode år sammen.
Troede jeg.
Kedelige er nok et mere rigtigt ord.
Det må hun have følt.
Ellers var hun vel ikke forsvundet?
Nu er hun væk.
Jeg slog hende ihjel på Nettet.
Ingen kan bevise, at det var mig.
Ingen kan dømmes for et mord med ord.
Hun skrev selv, at hun følte sig forfulgt. Hun ville
væk.
Alle kan læse det på Nettet. Det står der vist endnu.
Hun opdagede aldrig, at det var mig, der stod bag.
Det var hendes egen skyld. Hun kunne bare lade
være med at forlade mig.
Men det blev min lykke.
Jeg er fri!

Min nye kærlighed smiler på skærmen.
Bella har brune øjne og sort hår. Hun er til gode

Copyright © Palle Petersen,
Nyt Dansk Litteraturselskab og Bibliodan
Udgivet af Nyt Dansk Litteraturselskab
og Bibliodan
Forsidefoto: Phil Banko, gettyimages
Redaktion: Liselotte Kulpa
Grafisk tilrettelægning: Tina Hundewadt
Bogen er sat med Times New Roman
Tryk: Grafia, Søborg 2004
1. oplag 2004
ISBN: 87-89793-22-6

middage, levende lys, rejser og film.
Vi snakker sammen – eller *chatter*, som det kaldes på nettet.
Det er lettere med en ny kvinde.
Fortiden lader vi ligge. Tidligere forhold fortæller vi ikke om.
Det er som at blive et nyt menneske.
Vi chatter om alt muligt – fra mad til sex.
Jeg kender allerede Bella bedre end Lone.
Vi synes at være skabt for hinanden.
Jeg røber ikke mere.
Andre skal ikke finde hende.
Bella er alt det, jeg har drømt om. Mit hjerte banker ved synet.
I morgen skal jeg møde hende for første gang.
Mig og *Bella*. ☺!

En gang var det mig og Lone ...
Men den dag hun forsvandt, blev jeg en anden mand.
Hvad skete der?
Jeg prøver at huske ...
Jeg må have overblik – og forstå mig selv bedre.
Jeg vil skrive det ned. Computeren tager imod mine ord uden vrøvl.

Jeg lægger min historie ud på nettet.
Under et dæk-navn. Ingen skal vide, hvem jeg er i virkeligheden.
Måske kan andre lære noget af mit liv på Internettet?

Det startede for et års tid siden.
Jeg havde drukket om aftenen – og var faldet i søvn i stolen.
Næste morgen vågnede jeg.
Der stod ingen i køkkenet.
TV'et flimrede.
Ingen morgenmad.
Avisen lå ved døren.
Var Lone der ikke ...?
Jeg kiggede rundt i lejligheden.
Ingen seddel på bordet.
Bilen stod nede på gaden.
Hun var pist væk.
Jeg havde tømmermænd.
Jeg tænkte, hun var gået ud for at ordne noget.

Jeg blev lidt sur.
Hvad lignede det, at konen ikke var der, når manden stod op?