

JØRGEN MUNCK RASMUSSEN

# Luftpost



LæseLyst 15

## Luftpost

Det er en af disse dejlige sommerdage. Solen står højt på himlen. Små skyer sender hurtige skygger hen over strand og vand. Luften er omkring 25 grader, og vandet er 19. Bedre kan det næsten ikke blive. Pigerne hopper rundt i små bikinier eller er topløse. Det er sukker for en mand.

Men hvad så med den unge fyr, som kommer gående? Han går hen ad stranden, helt nede i vandkanten. Han ser ikke særlig fornøjet ud. Måske har han det for varmt i sine lange bukser og skjorte. På hovedet sidder en kasket med ordene: *Fuck det hele!*

Fyren går forbi to unge piger, som ligger lige midt på stranden og soler forlygterne. Men han kigger bare ned i sandet! Leder han efter noget? Den unge fyr er nu kommet til et nyt stykke af stranden. Her går nogle halvgamle mænd fornøjet rundt og vifter med deres tissemand.

Han går op mellem klitterne og sætter sig i en gryde. Han tager en pakke smøger op af lommen og tæ-

Copyright © Jørgen Munck Rasmussen,  
Nyt Dansk Litteraturselskab og Bibliodan  
Udgivet af Nyt Dansk Litteraturselskab  
og Bibliodan  
Forsideillustration: Tina Hundewadt  
Redaktion: Liselotte Kulpa  
Grafisk tilrettelægning: Tina Hundewadt  
Bogen er sat med Times New Roman  
Tryk: Grafia, Søborg 2006  
1. oplag 2006  
ISBN: 87-89793-13-7

der én. Suger røgen dybt ind og lægger sig tilbage i sandet.

Da han har røget den første smøg, tager han sig en ny. Solen bager, og der er stegende hedt i gryden. Men han tager ikke skjorten eller bukserne af. Da han har ligget på ryggen et stykke tid, vender han sig om på maven og stirrer lige ned i sandet.

Hvad er nu det? Et eller andet svin har gravet noget papir ned i sandet. Han hiver i papiret, som hænger fast i en snor... og en flad ballon!

Der står noget på papiret. Det er på engelsk. Han glatter papiret ud og staver sig gennem teksten. Han er ret god til engelsk.

“Dear finder of this letter. Altså, kære finder af dette brev. Jeg er en italiensk pige på 24 år, som bor uden for Rom i Italien. Skriv til mig. Min e-mail er [anna@primavera.mail.it](mailto:anna@primavera.mail.it)

Jeg er ensom. Hvis du også er ensom, så skriv! Jeg savner en ven!

Bedste ønsker fra *Anna Sofia Primavera.*”

“Ja, jeg er sat’me også ensom!” råber den unge fyr op i sommer-himlen og smider papiret væk. Han tager sig endnu en smøg. Så rejser han sig og går til-

bage mod parkerings-pladsen. Her står hans Toyota 2200 GT Power-speed. Da han er kommet halvvejs hen til bilen, vender han om og går tilbage. Hurtigt finder han papiret og ballonen. Han ser slet ikke de to nøgne piger, som drøner lige forbi ham. Med høje skrig kaster de sig i bølgerne.

Den unge fyr kaster sig ind i bilen, speeder voldsomt op og racer ind mod byen. Et par høns flagrer ned i grøften. En hund, som sidder afslappet og skider i grøfte-kanten, får et chok. Den springer ind i kornmarken uden at være blevet færdig.

Bilen suser gennem byen og hen til det store plejehjem. Fyren går ind. Han banker på døren til værelse 123.

“Hvem er det?” lyder en arrig stemme.

“Det er Martin!”

“O.k., kom bare ind.”

Martin går ind.

Henne ved vinduet sidder en gammel mand i en rullestol.

“Hej farfar!” siger Martin og går hen og kysser den gamle på kinden.